

## SVALÖV · NY FOTOBOK



Bo Ingvar Svensson från Stenestad i Svalövs kommun och har skrivit en bok om hästhandlaryrket genom åren. Han är uppvuxen med hästar, hans mormor och morfar hade hästar.

# Han vill ge en mer rättvis bild av hästhandlaryrket

■ En bok om hästhandlaryrket? Ja, varför inte tänkte Bo Ingvar Svensson och började skriva.

– Det finns ingen yrkeskategori som är så illa sedd av allmänheten, säger han.

Bo Ingvar Svensson sitter med ett av de tusen exemplaren i handen. För en vecka sedan blev "Tidernas hästaffärer, en annorlunda hästbok" klar. Och 139 stycken är redan sålda.

– Jag har gjort den här satsningen själv nu som pensionär. Det är ganska tufft, att trycka tusen ex är inte billigt.

**Bo Ingvar Svensson** bor i Stenestad vid Söderåsen och har tidigare arbetat som fotograf. Och det är just bilder som boken kretsar kring. Bilder från 1973.

– Jag hade hört mycket om hästhandlarna, att de var lurendrejare, och också att det var en väldigt speciell atmosfär på Sjöbos hästmarknad. Någon hade

sagt till mig att det var som att komma in på 30- och 40-talet.

**Som nyfiken** 22-åring åkte han dit och dokumenterade det han såg. Men det var först när en vän såg bilderna för fyra år sedan som arbetet med boken satte igång. – När han fick se bilderna sa han att de här bilderna är unika som du tog där nere. De har högt värde idag. Den dokumentära fotograferingen har det.

Intresset kring hästar är stort i Sverige poängterar Bo Ingvar Svensson.

– Vi har 150 000 idkare och 400 000 hästar. Det är stort.

Bo Ingvar Svensson vill i boken ge en rättvis bild av



Bo Ingvar Svenssons mål är att sälja tusen exemplar av boken.

hästhandlaryrket eftersom han tycker att det fått oförtjänt dåligt rykte.

– Det finns ingen yrkeskategori som är så illa sedd av allmänheten. Hästhandlare ska man inte bry sig om, så har det varit under många års tid, säger han.

**En lustig sak** i sammanhanget är att Bo Ingvar Svenssons frus morfar var en framstående hästhandlare. Han hette John Löfvgren.

– Han och hans son Åke Löfvgren brukade vara nere på Sjöbos marknad. Jag var där 1973 och tog bilderna och 1975 träffar jag min fru för första gången, säger Bo Ingvar Svensson.

– När vi hade en kusinträff för något år sedan höll jag på med boken, så jag hade gjort ett häfte som alla kunde kolla i. Min frus kusin sa då "tänk om du har fotograferat min pappa". Han tittade på



Budgivning pågår på hästmarknaden i Sjöbo 1973.

alla bilderna och där fanns hans pappa på en bild.

**År 2000** blev det förbjudet med hästmarknader och antal hästhandlare har minskat.

– Det förekom lite för mycket sprit och det blev affärer som inte skulle ha gjorts, säger Bo Ingvar Svensson.

– Och sedan när traktorerna kom in i slutet av 50-talet blev hästen inte så behövligen längre.

**Har du själv någon häst?**

– Nej, jag skulle vilja ha det, men det är för stort ansvar. Det speciella med hästar är att de är individer precis som vi. I och med att jag har hållit på med hästar ganska länge så kan jag läsa dem. Då blir det ännu roligare. När man konfronteras med med en ny häst. Vilken dialog får vi?

TEXT: LISA SKEPPSTEDT  
 lisa.skeppstedt@hd.se

